

Stage lopen in Ghana

“De eerste maand dat ik aan het werk mocht op ‘The El Shaddai School’ is niet meer te vergelijken met hoe ik nu bezig ben, 4 maanden later. ‘Een training voor de leraren ga ik echt niet doen hoor’, zei ik in de mijn eerste stageweek tegen mijn mede-stagiair Floor. Veel te moeilijk leek mij dat, zo voor een groep mensen staan die allemaal ouder zijn en ook qua cultuur zo erg verschillen van mij. Ondertussen heb ik al twee trainingen gegeven aan de leerkrachten en ben ik bezig met het maken van de derde, want het is zo leuk! Ook de leerlingen hebben al meerdere trainingen met mij gedaan. De manier van training geven die ik heb geleerd op de opleiding Toegepaste Psychologie is nieuw voor de leerkrachten en de leerlingen waardoor ik veel positieve en enthousiaste reacties krijg na afloop. ‘When is the next training Estha?’



Het is bijzonder om te merken dat ik mijzelf in een paar maanden tijd heb kunnen aanpassen en goed ben gaan voelen bij het leven en het werken op de school en op het kindertehuis. De tijd vliegt en mijn laatste 2 maanden stage zijn aangebroken. Soms leek het voor mij lang om 6 maanden hier te zijn, maar bij de gedachte dat ik hier bijna vertrek krijg ik een naar gevoel. Ik wil nog veel doen hier de laatste 2 maanden, maar ik weet soms niet waar ik moet beginnen omdat er op zo veel gebieden verbeterd kan worden. Ik kijk naar wat nodig is op school en naar wat ik zelf wil leren om zo mijn stagedoelen te halen. Vooral deze laatste maanden ga ik genieten van het samen zijn met de kinderen en het bijzondere dagelijks leven in Ghana, want dat zal ik missen als ik straks terug ben in Nederland.”

